

Kuieren door Klundert

Tweeëntwintig routeborden wijzen de weg langs de mooiste plekjes en brengen de historie tot leven. De wandelroute nodigt inwoners en bezoekers uit tot bewegen, tot kijken en genieten. Tijdbalken en teksten prikkelen de wandelaar tot mijmeren over het verleden en de toekomst.

De route is geschikt voor jong en oud, ook voor hen die minder mobiel zijn, en voor rolstoel of scootmobiel. Inkorten gaat heel eenvoudig, de route biedt alle vrijheid en loopt langs heerlijke rustplaatsen.

Kuieren door Klundert is een blijvend aandenken aan de viering van 650 jaar stadsrechten.

Elk routebord kan startpunt zijn.

